

1 april 2001

## Het Homohuwelijk

Het raadsel: Geen grap, Amsterdam, wereldwijde primeur, trouwen  
[Inleiding]

**Dia 2** Op 1 april 2001 is het Eerste Homohuwelijk ooit gesloten in het Stadhuis van Amsterdam. Vanaf 1 april 2001 kunnen mensen van hetzelfde geslacht met elkaar trouwen. Nederland is het eerste land in de wereld waar dit kon. Het homohuwelijk werd mogelijk gemaakt na een lang debat en een reeks wetswijzigingen.

**Dia 3** Mensen wilden zo graag trouwen dat meerdere stellen meteen de eerste nacht dat het kon trouwden. In het Stadhuis van Amsterdam trouwden vier stellen: Drie homokoppels en één lesbisch koppel. De burgemeester van Amsterdam mocht dit huwelijk voltrekken. Twintig jaar later (in 2021) zegt hij dat het nog steeds het meest bijzondere is wat hij als burgemeester heeft gedaan.

**Dia 4** Dat homo's en lesbiennes nu ook konden trouwen was een heel belangrijk moment. Het zorgde er voor dat andere landen in de loop van de jaren volgden. Eerst in 2003 buurland België. Vervolgens Spanje, Canada, Zuid-Afrika, Noorwegen, Zweden en heel veel andere landen. Trouwen kan heel belangrijk zijn om de liefde aan elkaar te verklaren, maar het geeft ook rechten zoals ouderschap en bezit. Eerder voelde het voor veel mensen oneerlijk dat een vrouw wel met een man kon trouwen maar een vrouw niet met een vrouw. Nu erkent de wet ook: alle koppels zijn gelijk.

**Dia 5** In IJsland werd het homohuwelijk in 2010 legaal. Negen jaar na Nederland. De premier van IJsland, Jóhanna Sigurðardóttir is diezelfde dag meteen getrouwd met haar vrouw, Jónína Leósdóttir. Dat maakt haar de eerste regeringsleider in een homohuwelijk.

**Dia 6** In Nederland kan je alleen trouwen als één van de partners een Nederlands paspoort heeft. In sommige landen kun je als buitenlands stel wel trouwen, zoals in België en Canada. Somme stellen gaan daarom naar deze landen om te trouwen, hoewel dit huwelijk dan niet wettelijk is in hun eigen land.

**Dia 7** Wettelijk gezien bestaat het 'homohuwelijk' als benaming niet. Er is geen aparte wet gemaakt voor paren van hetzelfde geslacht. De wet die het mogelijk maakt dat heterostellen kunnen trouwen was alleen niet opengesteld voor paren van hetzelfde geslacht. Wettelijk gezien bestaat er ook niet zoiets als het 'heterohuwelijk'.

**Dia 8** In 34 landen mogen homo's trouwen en in 46 landen mogen homo's een geregistreerd partnerschap aan. Dit betekent dat 17% van de wereldbevolking de mogelijkheid heeft om te trouwen met iemand van gelijk geslacht. In totaal zijn er 195 landen.

**Dia 9 – WOW**

- Pers van over de hele wereld wilde aanwezig zijn bij het eerste homohuwelijk: van Duitsland tot Japan, zoveel dat er niet genoeg plek was voor iedereen.

**Dia 10 - Vragen**

- Hoeveel landen hebben het huwelijk voor paren van gelijk geslacht op de planning staan?
- Welk land was het meest recent met het openstellen van huwelijk van paren van gelijk geslacht?
- Hoeveel huwelijken worden er per jaar gesloten?